

**KU Vlezenbeek
Jongens
presenteert**



Fighting Well 56



Heist-op-den-Berg

Voorwoord

Χαίρε KLJ'ers

oftewel,

Dag KLJ'ers

Met heel veel plezier nodigen wij jullie allemaal uit voor Fighting Well 56 te Heist-op-den-Berg

Ook deze zomer staan er weer heel wat prachtige herinneringen klaar om beleefd te worden van 21 tot 31 juli op HET kamp van KLJ Vlezenbeek Jongens, Fighting Well 56. Tijdens deze 56^{ste} editie van ons jaarlijks kamp zullen wij jullie helemaal terug meenemen naar het oude Griekenland! Heb jij er ook altijd van gedroomd om zo sterk te worden als Herakles of zo slim als Odysseus? Kom dan zeker mee, want alle KLJ'ers zullen omgeschoold worden tot de slimste, sterkste en dapperste jonge Grieken

Dit alles gebeurt onder leiding van een fantastisch team, de enige echte Olympische Goden! Een beter team kan je je natuurlijk niet wensen. Deze tien Goden zullen gedurende heel het kamp hun beste beentje voor zetten om ervoor te zorgen dat onze jonge Grieken de tijd van hun leven zullen beleven!

Een kamp kan natuurlijk niet perfect worden zonder heerlijk eten! Dit zal voorzien worden door vier ervaren kookouders die elke dag opnieuw de borden van onze jonge Grieken met de lekkerste gerechten zullen vullen.

Wij zijn er zeker al van overtuigd dat deze tien dagen in Zuid-Europa een onverdeeld succes zullen zijn en kunnen alvast niet wachten tot 21 juli! Jij ook niet, schrijf je dan zeker en vast in voor ons kamp!

Voor vragen kun je ons altijd een mailtje sturen via info@klj-vlezenbeek.be of onze hoofdleder Isaac Pauwels contacteren op het nummer +324 70 11 68 56

Vriendelijke groeten

De leiding

De tien Griekse goden

Zeus

De oppergod, Zeus, zal natuurlijk de leiding nemen om ten strijde te trekken tegen de titanen. Met zijn krachtige bliksemschichten zal Zeus een ware last zijn voor het titanenleger. Echter is hij te zwak om dit alleen te doen en heeft dus ook hulp nodig van zijn medegoden en dappere stervelingen. Zeus zal gedurende de operatie de touwtjes in handen hebben en zal er ook voor zorgen dat de andere goden niet alleen maar van ambrosijn en nectar zullen genieten maar daadwerkelijk paraat zullen staan om jullie kinderen naar de overwinning te leiden. Alhoewel Zeus er misschien niet zo uitziet is hij de krachtigste god onder ons en zal hij een ware leider zijn in de oorlog. Jullie kinderen hebben niets te vrezen want zolang ze naar hem luisteren zal er hun niets overkomen!



Ares

Ares is een van de oudste goden uit de Griekse mythologie, hij staat ook voor oorlog en krijgslust. Tevens is hij een van de Olympische goden van het Griekse rijk. Deze god kan al zeker niet ontbreken op ons 10-daagse kamp. Ares ziet er vaak woest uit en je zal hem vaak kunnen spotten met in zijn ene hand een speer en in zijn andere hand een schild. Door zijn inzichten en kennis van strategie en oorlogsvoering is Ares alvast een meerwaarde op ons kamp, hij zal zeker een van de beste leermeesters zijn. Deze oorlogsgod is volledig opgewassen om jullie te beschermen van alle wilde beesten en is klaar voor de strijd. En ook voor een mopje, goed of slecht, kan je je altijd bij Ares terecht!



Poseidon

Zoals zo vaak staan er achter elke oppergod enkele onmisbare goden. U mag Poseidon daar gerust bij rekenen, hij is één van de oudste goden die ons godendom machtig is. Maar deze man is zo onmisbaar als de pilaar van een Griekse Tempel. Hij is heerser van de zeeën en alles wat vloeibaar is, hij is de conciërge van de Vlezenbeekse tempel en hij is voorzitter van de godenkrijgsraad. Indien één van de goden nalatig is geweest in één van zijn taken dienen ze voor Poseidon en diens secretaris Pan te verschijnen. Zoals het een oud en wijs man lief is geniet Poseidon ook van zijn rustdagen. Hij laat dan even al zijn verantwoordelijkheden en taken links liggen en geniet ten volle van de aanwezigheid van de nimf Olinysos. Uw zoon dient niets te vrezen met een oud en wijs man als Poseidon in de buurt, hij zal er hoogst persoonlijk voor zorgen dat uw zoon niet te kort komt en ten volle zal kunnen genieten van zijn 10-daags kamp.



Apollo

Apollo was een van de belangrijkste goden in de Griekse Mythologie en dus ook bij de exclusieve godenclub van de KLJ van Vlezenbeek. Dit is mede te verklaren door zijn jarenlange ervaring binnen de KLJ. Zijn ervaring zorgt ervoor dat uw zoon zich ten volle amuseert en altijd kan rekenen op steun van deze topleider! Ook voor een brede glimlach kan uw zoon bij hem terecht, hij is namelijk een ancien binnen het moppenteam van de Vlezenbeekse goden. Apollo wordt ook wel eens de god van de voorspellingen genoemd, dit kan te maken hebben met de grote intelligentie die hij bezit. Een voorspelling die Apollo recent heeft gemaakt is dat het weer een topkamp zal worden en dat vooral jij niet mag ontbreken! Op naar een weer een geweldige 10-daagse!



Pan

Pan staat er om bekend de herder van de groep te zijn met zijn lievelingsattribuut, de panfluit. Pan zal er voor zorgen dat uw kind zich veilig in de groep voelt met de nodige portie humor. Met hem in de buurt hoeft er ook niemand iets te vrezen want, ook al lijkt dit niet zo, valt met deze god niet te sollen! Met de angstaanjagende geluiden van zijn panfluit zal hij de titanen weg houden uit onze bossen en het plein waar de jonge Grieken zich rot zullen kunnen amuseren.



Hermes

Deze bedrijvige god is zeker en vast onmisbaar op ons kamp. Hij is een sportieve jonge god die door alle Grieken graag gezien wordt en onwaarschijnlijk ook door alle jonge Grieken die hij gedurende deze tien dagen zal begeleiden. Deze god houdt zich ook bezig met alles wat met de financiële zaken te maken heeft, rekenen moet je hem alvast niet meer leren! Door zijn opgedane ervaring met verschillende handeltjes, de een al wat beter dan de andere, zal hij ook de jonge Grieken al de beste onderhandelingstrucjes leren. Dat komt alvast helemaal goed!



Dionysos

Ook deze god kan niet ontbreken. Dionysos, opgevoed door de Nymfen van de Papierberg en uitgegroeid tot meester van de wijn. Dionysos god van de groeikracht, wetten, enthousiasme en menselijke beschaving. Hij had in verschillende opzichten een invloed op het leven, denken en werken van de Grieken en Romeinen.

Deze god gaat tegenwoordig samen door het leven met Demeter ook wel bekend als Aurelie. Als het over kinderen gaat probeert hij steeds de vrede in stand te houden. Dionysos speelt in op het gemoed en brengt zo de mensen tot elkaar, vaak later op de avond.

Al wat nog wild en ongetraind is zal deze god laten buigen voor hem. Zo temt hij panters en leeuwen om deze voor zijn elektrische tweewieler te spannen en laat hij de jongeren werken.



Eros

De god van de liefde en schoonheidsverlangen, al blijft dit wel bij verlangen, zal er voor zorgen dat jullie zonen na hele dagen zwoegen tegen de titanen, hun hartje eens kunnen luchten. Binnen ons godenteam is hij verantwoordelijk voor de nodige bevoorrading en daar bakt hij zeker wat van. Dat Eros nog veel moet leren is normaal, hij is nog maar net begonnen aan zijn godenopleiding en met zijn pijl en boog jaagt hij al van jongs af aan achter zijn droomgodin, maar tevergeefs... Helaas staat de boog niet altijd even gespannen en treedt Eros niet vaak buiten zijn vierkantshoeve maar wees gerust, als jullie zoon iets overkomt, zal hij er zeker staan!



Hybris

Hybris is een van de nieuwe goden die we dit jaar mochten verwelkomen in ons godendom. Als god van overmoed doet hij zijn naam eer aan, dit hebben de andere goden al meermaals ondervonden. Uiteraard loopt dit niet altijd goed af en wordt hij door de meer ervaren goden terechtgewezen. Gedurende onze 10-daagse strijd zal hij jullie zonen zeker kunnen helpen indien ze zich in een dipje bevinden, hij weet namelijk als de beste hoe hij zich beter kan voordoen als de rest. Hij zal hen begeleiden om het beste uit hunzelf te halen en hun zelfvertrouwen op te krikken tot het maximale.



Hypnos

Onze meest recente aanwinst op de Olympus is deze jonge god, die luistert naar de naam Hypnos. Als je puur op de naam afgaat dan zou je denken dat hij iedereen kan hypnotiseren, echter is dit niet het geval. Hypnos is namelijk de personificatie van de slaap zelve, wat dus wil zeggen dat hij zich vooral zelf in slaap hypnotiseert. En dat hebben we al mogen merken op de goden vergaderingen, het lijkt vaak dat hij niet geïnteresseerd en moe is op deze vergaderingen. Waardoor deze nieuwe god nog niet veel heeft bijgedragen of bewezen.

Andere mythes en sages beweren dan weer dat het zou komen omdat hij 's nachts actief is tot in de vroege uurtjes, en overdag zijn slaap inhaalt. Waarschijnlijk zal deze trend zich verder zetten tijdens het goden-kamp, maar je weet nooit! Desondanks zal Hypnos er wel voor zorgen dat uw zoon het hele kamp kan slapen als een roosje.



De kookploeg

De jonge Grieken en hun tien Olympische goden hebben natuurlijk nood aan heerlijk eten om deze tien dagen goed door te komen. Dit zal verzorgd worden door vier Griekse ambachtsmannen: Jeff, Edward, Alec en Toon, die onze borden vol met Griekse specialiteiten zullen toveren. Misschien verrassen ze ons met de heerlijkste Moussaka of Tzatziki... Wij krijgen er alvast honger van!

PRAKTISCHE KANT VAN DE ZAAK

Om in te schrijven dient u te gaan naar de pagina: inschrijven.klj-vlezenbeek.be. Hier moet u eerst een account aanmaken waarna u een lid kan toevoegen en alle nodige informatie hierbij kunt zetten. Daarna kiest u de gepaste optie om het lid in te schrijven (FW56, FW56 niet ingeschreven, FW56 half kamp en FW56 niet ingeschreven half kamp).

Indien er via deze manier problemen ontstaan, helpen wij natuurlijk graag verder via mail info@klj-vlezenbeek.be of via het telefoonnummer +32 470 11 68 56.

De prijs voor het kamp bedraagt **140 euro voor leden** en **170 euro voor niet-leden**. Dit bedrag kan cash betaald worden aan de leiding bij de inschrijving of kan gestort worden zoals vermeld bij de inschrijving via de hierboven vermelde site voor 8 juli.

Vanaf dit jaar bieden wij ook een afbetalingsplan aan, waarbij het inschrijvingsgeld wordt verspreid over 5 maanden, hiervoor kan u altijd een mailtje sturen naar info@klj-vlezenbeek.be.

Dit jaar trekken we naar Heist-Op-Den-Berg:

Dophei 1a, 2222 Heist-op-den-berg

KLJ VLEZENBEEK JONGENS

Naam van uw zoon

Alle correspondentie met zoonlief dient dan ook te geschieden op dit adres. Om overbevolking en allerlei oncontroleerbare toestanden te vermijden is er geen bezoek toegelaten. Indien er zeer dringende berichten zijn, kan je Isaac Pauwels altijd bereiken op +324 70 11 68 56.

Voor de jongste Grieken

Voor de jongste Grieken bieden wij ook de mogelijkheid aan om een half kamp mee te gaan, indien tien dagen misschien wat te veel van het goede zou zijn. De prijs hiervoor bedraagt **100 euro voor leden** en **130 euro voor niet-leden**. Dit is natuurlijk volledig optioneel! Indien u hiervoor kiest, stuurt u best een mailtje naar info@klj-vlezenbeek.be.

BELANGRIJK OM WETEN

Ten eerste:

We komen samen aan onze lokalen op woensdag 21 juli om 9u30. Op dat moment start officieel ons kamp.

Ten tweede:

Zoals het een jonge Griek betaamt, wordt er bij aankomst een traditionele outfit verwacht. Dit is natuurlijk sportieve kledij met daarbij ons KLJ T-shirt.

Ten derde:

Om de eerste dag goed door te komen, neemt iedereen een lunchpakket mee. Dit steek je in een klein, handig rugzakje samen met een regenjas, aangezien het zonnetje ons weleens in de steek zou kunnen laten.

Ten vierde:

Na 10 onvergetelijke dagen komen we op zaterdag 31 juli rond 19.00u terug. Waarbij de ouders iedereen opwachten aan de pastorietuin.

Ten vijfde:

Eerste patrouille dient hun fiets, die volledig in orde is, binnen te brengen op woensdag 14 juli om 16.00u aan de pastorie (alleen fiets, geen bagage). Iedereen zorgt ook voor minstens 1 binnenband + helm (zonder vertrek je niet).

ENKELE LEEFREGELS

Tijdens de tijdreis naar Heist-op-den-Berg is het ten zeerste af te raden om meer dan 500 gram snoep mee te nemen. Voor en na de tijdreis worden de jonge Grieken gecontroleerd tijdens een uitgebreide snoepcontrole. De mensen die denken deze maatregel te omzeilen door allerlei verstopte technieken: wij kennen ze ook!

Het gebruik van tabak & alcoholische dranken is natuurlijk verboden.

Middagrust en nachtrust zijn nodig. Daarom zal de leiding niet terugdeinzen om hieromtrent doortastende maatregelen te treffen. Laat je gsm, Nintendo, iPad en andere hoogstaande technologieën dus thuis.

Wat heb je zoal nodig om mee te gaan op kamp?

A. VOOR HET BEDJE

- Een deken dat gerust vuil mag gemaakt worden
- Een slaapzak of bedovertrek en deken
- Een kussen voor wie dat wil
- Een pyjama of slaapkleed met roze bollekes
- Een veldbedje of een zak hooi of stro

B. OM JE AF EN TOE EENS TE KUNNEN WASSEN

- 3 à 4 handdoeken
- Enkele washandjes
- Zeep en shampoo zodat het vuil er ook afkomt
- Een kam of uw afgeschoren haar
- Tandborstel en tandpasta (10 tubes lijkt nogal verdacht)

C. OM EENS VAN KOSTUUM TE KUNNEN WISSELEN

- Voldoende ondergoed om protgewijs voldoende afwisseling te kunnen voorzien
- Minimum 12 paar kousen zijn praktisch om 10 dagen teenzweet op te vangen
- Enkele zakdoeken om te dienen als neusvochtreservoir
- Stevige schoenen voor bosspelen en trektochten
- Sportschoenen en een reservepaartje voor de zekerheid
- Sportkledij
- Zwembroek (met een zwemshort mag je niet in elk zwembad binnen), badmuts en
- handdoek in een aparte zak
- Lange en korte broeken
- Lichte pulls en sweatshirts
- T-shirts (meer dan voldoende, kwestie van de stank te absorberen)
- Regenkledij
- Een drietal lange broeken, liefst in donkere kleuren. Neem niet je nieuwste broek mee
- want het is voor de bosspelen.
- Verkleedkledij (in thema)

D. WAT JE ZEKER NIET MAG VERGETEN!

- Petje om een zanneslag te vermijden
- Zonnecrème, om de rest te beschermen
- Mes, vork, soeplepel, koffielepel en drinkbeker om te bikken wanneer nodig
- Twee propere keukenhanddoeken
- Aardappelmesje of schiller die nog geen oorlog heeft meegemaakt

- Veldkruik
- Een zakmesje om vooral geen vingers of andere ledematen mee door te snijden
- (enkel 1ste & 2e patrouille)
- 10 meter touw (precies 10, inderdaad)
- Een binnenband en helm voor de fiets (enkel 1ste patrouille)
- Zaklamp voor in het bos en niet voor op de kamer

E. ALLERLEI ONMISBARE BENODIGDHEDEN

- Een lunchpakket en bijhorende drank voor de eerste dag
- Twee vignetten van het ziekenfonds en identiteitskaart in envelop
- 1ste patrouille: ongeveer 45 € zakgeld
- 2e & 3e patrouille: ongeveer 15 € zakgeld
- Een paar dingen om je al dan niet grappig te verkleden (onderbroeken van de mama, pruiken van de opa, ...)
- 1ste patrouille: grote rugzak om op 2-daagse te gaan, met wat degelijke kleren in
- (zodat ge u eens in de kijker kunt zetten op 2-daagse)
- 2e & 3e patrouille: een klein rugzakje
- Paar zakken om vuile kledij in te steken
- Balpen & enveloppen om de nodige liefdesbrieven te kunnen schrijven. Een adressenlijst kan ook van pas komen. Voor diegenen die nog niet zeker genoeg zijn:
- voorgeschreven zelfklevende etiketten zijn snel en foutloos.

F. WAT JE ZEKER NIET MOET MEENEMEN

Kostbare bezittingen zoals dure halskettingen, trouwringen, nieuwe liefjes en GSM's laat je best thuis. Omdat de leiding je wil beschermen tegen jezelf zullen we dus ook niet terugdeinzen om deze voorwerpen in beslag te nemen en deze tot het einde van het kamp bij te houden.

G. HOE MOET JE HET VALIESJE PAKKEN

Alles in de valies steken, dat is zeker. Een goede tip voor de ouders is om samen met zoonlief de valies te maken, zodat hij enkele dagen later nog alles weet steken. Zeker doen: je naam in je kledij in brengen, zodat je makkelijk je verloren kledij terugvindt!

H. DE VEREISTE KENNIS

Aangezien vrouwen helemaal weg zijn van jonge Grieken, proberen wij uw zoon er tot één op te leiden. Zelfs het hanteren van zijn aardappelschiller zal dus opgenomen zijn in het basispakket van het kamp.

Iedereen bewaart zijn geld zelf. Best neem je dus 2 portefeuilles mee om de veiligheid van je geld te waarborgen.